

Lịch Hạn = 60 Năm

Bính Tý 1936	Mậu Tý 1948	Canh Tý 1960	Nhâm Tý 1972	Giáp Tý 1984
Đinh Sửu 1937	Kỷ Sửu 1949	Tân Sửu 1961	Quý Sửu 1973	Ất Sửu 1985
Mậu Dần 1938	Canh Dần 1950	Nhâm Dần 1962	Giáp Dần 1974	Bính Dần 1986
Kỷ Mão 1939	Tân Mão 1951	Quý Mão 1963	Ất Mão 1975	Đinh Mão 1987
Canh Thìn 1940	Nhâm Thìn 1952	Giáp Thìn 1964	Bính Thìn 1976	Mậu Thìn 1988
Tân Tị 1941	Quý Tị 1953	Ất Tị 1965	Đinh Tị 1977	Kỷ Tị 1989
Nhâm Ngọ 1942	Giáp Ngọ 1954	Bính Ngọ 1966	Mậu Ngọ 1978	Canh Ngọ 1990
Quý Mùi 1943	Ất Mùi 1955	Đinh Mùi 1967	Kỷ Mùi 1979	Tân Mùi 1991
Giáp Thân 1944	Bính Thân 1956	Mậu Thân 1968	Canh Thân 1980	Nhâm Thân 1992
Ất Dậu 1945	Đinh Dậu 1957	Kỷ Dậu 1969	Tân Dậu 1981	Quý Dậu 1993
Bính Tuất 1946	Mậu Tuất 1958	Canh Tuất 1970	Nhâm Tuất 1982	Giáp Tuất 1994
Đinh Hợi 1947	Kỷ Hợi 1959	Tân Hợi 1971	Quý Hợi 1983	Ất Hợi 1995

Tuổi Ta = Năm Hiện Tại - Năm Sinh + 1

Cách Tính Sao		
Nam	Nữ	
1. La Hầu *	Kế Đô **	Thí Dụ: Tuổi Ta
2. Thử Tú	Vân Hán	65 = 6+5 = 11
3. Thủy Diệu	Mục Đức	11 = 1+1 = 2
4. Thái Bạch *	Thái Âm	
5. Thái Dương	Thử Tú	Nam: Thử Tú
6. Vân Hán	La Hầu	
7. Kế Đô	Thái Dương	Nữ: Vân Hán
8. Thái Âm	Thái Bạch **	
9. Mục Đức	Thủy Diệu	

* La Hầu: Cúng Ngày 8 ta mỗi tháng
Thái Bạch: Cúng Ngày 15 ta mỗi tháng

** Kế Đô: Cúng Ngày 18 ta mỗi tháng

* Nam chỉ phải cúng khi trúng vào sao La Hầu & Thái Bạch

** Nữ chỉ phải cúng giải khi trúng vào sao Kế Đô & Thái Bạch

Tính chất sao Cửu Diệu và lịch cúng sao giải hạn như sau :

- | |
|---|
| 1) Sao La Hầu : Khẩu thiệt tinh, chủ về ăn nói thị phi, hay liên quan đến công quyền, nhiều chuyện phiền muộn, bệnh tật về tai mắt, máu huyết. Nam rất kỵ. Kỵ tháng giêng, tháng bảy. |
| Sao La Hầu là khẩu thiệt tinh : sao này ảnh hưởng nặng cho nam giới về tai tiếng, thị phi, kiện thưa, bệnh tật tai nạn. Mỗi tháng hay vào tháng Kỵ là tháng 1, 7 âm lịch nên cúng giải vào ngày 08 âm lịch, là sao La Hầu giáng trần. |
| Khi cúng viết bài vị dùng giấy màu đỏ như sau : “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân”. Thắp 9 ngọn đèn lạy 9 lạy về hướng Chánh Bắc. Cúng làm lễ lúc 21 đến 23 giờ . |
| 2) Sao Kế Đô : Hung tinh, kỵ tháng ba và tháng chín nhất là nữ giới. Chủ về ám muội, thị phi, đau khổ, hao tài tổn của, họa vô đơn chí; trong gia đình có việc mờ ám, đi làm ăn xa lại có tài lộc mang về. |
| Sao này kỵ nhất Nữ giới, nhớ cúng giải hạn mỗi tháng hay vào tháng Kỵ là tháng 1, 3, 9 âm lịch nên cúng giải vào ngày 18 âm lịch ngày sao Kế Đô giáng trần. Khi cúng viết bài vị dùng giấy màu vàng như sau : “Địa cung Thần Vĩ Kế Đô tinh quân”, thắp 21 ngọn đèn, lạy 21 lạy về hướng Tây . |
| Cách Khấn : Cung thỉnh Thiên Đình Bắc vĩ cung Đại Thánh Thần vĩ Kế đô Tinh quân vị tiền. Cúng lễ vào lúc 21 đến 23 giờ. |
| 3) Sao Thái Bạch (Kim tinh) : Triều dương tinh, sao này xấu cần giữ gìn trong công việc kinh doanh, có tiểu nhân quấy phá, hao tán tiền của, đề phòng quan sự. Kỵ cả Nam và Nữ giới. Xấu vào tháng năm âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. |
| Thái Bạch: Sao Kim Tinh : Lại rất vui cho những người mang mệnh Thủy mệnh Kim, vì có quý nhân giúp, nên gặp sao này đi làm ăn xa có tiền tài của cải, trong gia đạo thêm người. Đối với người có mệnh Hỏa hay mệnh Mộc và nữ mạng sẽ gặp bất lợi, đề phòng tiểu nhân mưu hại hay hao tài tổn của, nhất là ở tháng 5 âm lịch . |
| Mỗi tháng vào ngày rằm (15 âm lịch) sao Thái Bạch giáng trần, khi cúng viết bài vị màu trắng như sau : “Tây Phương Canh Tân Kim Đức Tinh Quân”. Có thể thay 2 chữ Kim Đức bằng 2 chữ Thái Bạch cũng được. Làm lễ cúng lúc 19 – 21 giờ . Thắp 8 ngọn đèn , lạy 8 lạy về hướng chánh TÂY . |