

Sơ Lược Hành Trạng của Ân Sư Hòa Thượng thượng Trí hạ Hiền



Hòa Thượng Ân Sư thượng TRÍ hạ Hiền, thế danh Đàm Trọng Phúc, sanh ngày 20 tháng 10 năm 1937 tại Hà-Đông, Bắc-Việt, cùng quê với Tổ Vĩnh-Nghiêm - Bạc Long Tượng trong thời kỳ chấn hưng Phật Giáo. Ngài hạ sanh trong một gia đình thâm tín Khổng Giáo và Phật Học; Song thân của Thầy là Cụ Ông Đàm Trọng Tiêm và cụ Bà Phạm Thị Nhuận.

Năm 8 tuổi, ảnh hưởng gia phong và chí xuất trần thôi thúc, Hòa Thượng được phép song thân cho xuất gia hành điệu tại chùa Quảng Bá, một trong những ngôi chùa nổi tiếng của Miền Bắc.

Dưới ảnh hưởng của quê hương và trong vang bóng đạo hạnh của những bậc thạch đức thạch trụ, Hòa Thượng đã được nuôi dưỡng và sớm trở thành một vị học tăng tài đức đầy triển vọng xứng đáng kế thừa tông phong.

Năm 1954, theo làn sóng di cư, Thầy vào Nam, thường trú tại Chùa Giác-Minh, trụ sở của Giáo Hội Phật-Giáo Bắc-Việt tại Miền Nam. Sau đó, Thầy xây dựng Chùa Viên-Giác, Biên-Hòa.

Sau biến cố lịch-sử 1963, Thầy sang Nhật du học, cư trú tại Đông Hải Thiền Tự (Tokai Ji) Tokyo, Nhật-Bản.

Năm 1968, Thầy hành đạo tại Lâm-Tế Tăng Đường (Rinzai Ji) tại Shizuoka, một Thiền Đường nổi tiếng ở Nhật. Tại đây, Thầy đảm nhiệm những chức vụ như điều khiển Tăng Đường, quản nhiệm Thiền Viện, và trở thành một trong những Nghị viên của Tăng Đường phái Lâm-Tế tại Nhật Bản, một vinh-dự đầu tiên dành cho người ngoại quốc kể từ sau mấy trăm năm Thiền Tôn phái Lâm-Tế được thành lập.

Sau biến cố 1975, Không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước lớp lớp người Việt tị nạn đi tìm tự do đang bơ vơ trên đất mới, Thầy rời bỏ Tăng Đường, xuống núi hoằng dương Phật pháp...

Năm 1978, Thầy sang Washington, D.C, Hoa Kỳ, hợp lực với Pháp Sư Giác-Đức thành lập Buddhist Social Service đón tiếp dân tị nạn. Nổi ưu-tư đầu tiên của Thầy là hướng về thế hệ trẻ Phật-Giáo trong tương lai. Thầy lặn lội từ Bắc xuống Nam, thành lập, cố vấn, chỉ đạo các Gia-Đình Phật-Tử: Trúc-Lâm (PA), Giác-Hoàng, Huyền-Quang, Quang-Minh, Bồ-Đề, Vạn-Hạnh, và Minh-Đức...

Thầy bôn ba từ Đông sang Tây, vận động cho sự hình thành Tổ Chức Gia-Đình Phật-Tử, trong đó, có Gia Đình Phật Tử Pháp Quang, Grand Prairie, Texas, nơi mà Thầy đã kiến tạo ngôi Gia Lam Pháp Quang từ năm 1980 cho đến nay. Năm 1981 Thầy bảo trợ tổ chức Trại Hẹn bạn Quảng Đức. Năm 1982 Thầy bảo trợ Đại Hội và BHD Trung Mỹ được hình thành.

Vào năm 1983, Khóa Hội Thảo Huỳnh Trưởng toàn quốc Hoa Kỳ được triệu tập, và sau đó được biến thành Đại Hội Huỳnh Trưởng toàn quốc Hoa Kỳ dưới sự Bảo Trợ nhiệt tình của Hòa Thượng. Tại Đại Hội này, Ban Điều-Hợp Trung-Ương được thành lập, là tiền thân của Ban Hướng Dẫn Trung-Ương Gia-Đình Phật-Tử tại Hoa-Kỳ; trong dịp này, Thầy cũng đã được cung thỉnh vào ngôi vị Cố Vấn Giáo Hạnh kể từ đó. Kể từ đó, Hòa Thượng đã tận tâm tận lực, yêu thương và giáo dưỡng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Năm 2004, năm đầy biến động đau thương cho GDPT VN tại Hoa Kỳ, chính Thầy là người đã nâng đỡ, yểm trợ cho GDPT VN tại Hoa Kỳ vượt qua đoạn đường chông gai và cũng trong năm 2004, Thầy yểm trợ và nhận làm Cố Vấn cho Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương GDPT / Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới...

Đêm hôm qua, khi phái đoàn Ban Hướng Dẫn Trung Ương vào đánh lễ và vấn an Đức Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Ngài đã tâm tình với lời nhận xét : Thầy Trí Hiền đã thương yêu và lo lắng việc của Gia Đình Phật Tử...

Quả đúng như vậy, với ân tình giáo dưỡng, che chở và đùm bọc của Thầy trong hơn 30 năm khai sinh và trưởng thành của Tổ Chức, không có bút mực nào có thể diễn tả hết đủ tình thương rộng lớn của Thầy dành cho Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ chúng con. Ở đây, 3 sự kiện điển hình và cụ thể mà Ân Sư Hòa Thượng đã ban phát :

01.- Khóa Hội Thảo Huỳnh Trưởng, và sau đó đã biến thành Đại Hội Huỳnh Trưởng **lần đầu tiên** được trang trọng triệu tập năm 1983, do sự bảo trợ nhiệt tình của Thầy, tại chùa Pháp Quang, Trung Tâm Phật Giáo Khuôn Việt này – là một minh chứng về những gấn bó keo sơn mà Thầy đã trang trải ngay trong những năm tháng đầu Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ được thành lập.

02.- Năm 2004, khi mà Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ rơi vào cuộc khủng hoảng đầy tủi nhục, bởi sự phân hóa thúc đẩy từ danh tướng; thì chính Thầy, Thầy đã mạnh dạn trực diện với vô minh, dang hai tay gầy yếu nhưng đầy hùng lực của Thầy để mà bảo trợ cho Đại Hội Huỳnh Trưởng toàn quốc Hoa Kỳ kỳ VII được thành tựu viên mãn, giữ vững Lý Tưởng, Sứ Mệnh, Ý Chí và Hành Động của Tập Thể Đoàn Viên Áo Lam trước cơn sóng gió.

03.- Năm 2007, trước những mâu thuẫn, dị biệt giữa anh chị em trong chung cùng màu cờ sắc áo, nhưng chống trái về cơ cấu, hệ thống, Thầy đã có một Tâm Thư Luân Lưu gửi cho Đoàn Viên các Ngành, các Cấp, kêu gọi cùng nhau Phát Cao Ngọc Cờ Hoa Sen Trắng, để không hổ thẹn với Lòng, với Tổ Chức, với Dân Tộc và Đạo Pháp. Tấm lòng của Thầy, đánh thức Tinh Thần của Gia Đình Phật Tử bởi Tính Thống Nhất Bất Khả Phân của Tổ Chức.

Nhớ Thầy “quên mình lo cho Đạo”, lấy GDPT làm gia đình tự thân.

Nay Thầy đột ngột ra đi, con bàng hoàng mãi còn lưu luyến, chúng con nguyện nhớ và thực hành lời dạy của Thầy. Chúng con xin được mượn lời kính viếng Thầy của Ái Hữu GDPT Vĩnh Nghiêm để ghi nhớ hình bóng Thầy:

Đóa Hoa Đàm Vừa Rụng
Còn Thơm Mãi Mùi Hương

Nam Mô Tân Viên Tịch Từ Lâm Tế Chánh Tôn, Tứ Thập Tứ Thế, Hoà Thượng Ân Sư Thượng Trí hạ Hiền tác đại chứng minh.

BHDTU/GĐPTVN tại Hoa Kỳ phụng soạn